

Svar på interpellation 2016:9 av Håkan Jörnehed om de ca 400 stängda vårdplatserna i Stockholms läns landsting.

Håkan Jörnehed (V) har ställt följande frågor till mig:

1. Vad anser du om att över 400 vårdplatser är stängda? Finns det en konkret plan att öppna dem? Vid vilket datum bedömer du att alla stängda vårdplatser är öppna?
2. Är det verkligen realistiskt att tro att alla de nya vårdplatser som planeras i Framtidsplanen kommer kunna öppna när vi inte klarar av att bemanna dem som finns i dag?
3. Vilka konkreta åtgärder planerar du att vidta för att vända den negativa utvecklingen och säkerställa att de stängda vårdplatserna öppnas?

Som svar vill jag anföra följande:

Framtidens hälso- och sjukvård är här, redan nu. En stor del av den genomförs via den så kallade Framtidsplanen som till del ska fokusera vården för länets invånare till rätt nivå och i rätt tid. En stor del av detta arbete är att skapa förutsättningar för att bedriva mer av vården utanför akutsjukhusen. Vården på akutsjukhusen är kostsam, både för individen och för landstinget. Mer vård i öppenform är önskvärt såväl för patientens självständighet och återhämtning som för sjukhusens ekonomi och resursfördelning.

Sjukhusen i Stockholms läns landsting har till uppgift att bedriva vård efter behov för befolkningen i länet. Vården ska vara behovsstyrd och inte centralstyrd för att motsvara förväntningarna på statistik från landstingets politiker. Detta innebär att sjukhusen har ansvar att själva besluta om hur många vårdplatser som ska vara öppna respektive stängda baserat på det behov som finns i länet. De vårdplatser som i dag är stängda är det dels för att sjukhusen själva inte anser att det finns behov för att hålla dem öppna. Uppstår det behov är det naturligtvis sjukhusens skyldighet att öppna dem i gen. Vårdplatser ska dock inte stå tomma och dyrt bemannande om det inte finns behov för detta.

När vi planerade för framtidens hälso- och sjukvård såg vi en kommande befolkningsökning och ett stort behov av fler vårdplatser. Idag håller detta på att förändras. Trots en befolkningsökning ser vi att behovet att vårdplatser på sjukhusen minskar utan att det uppstår köer. Anledningen verkar vara, just det vi velat uppnå, att många fler får vård i något av de många vårdvalsområden som finns i Stockholm. Ett av dem är ASIH, som gör det möjligt för patienten att vara kvar i sitt hem och ändå få medicinsk vård på högnivå.

Den trend vi nu ser, att fler vårdplatser är stängda nu än tidigare, är inte negativ. Detta skeende är en planerig del av Framtidens hälso- och sjukvård. Att vården nu i allt större utsträckning bedrivs utanför sjukhusen är positivt och belyser att Framtidsplanen lyckas och att fler patienter får vård på rätt nivå. Detta ger bättre möjligheter till snabb återhämtning och en ökad självständighet för patienten samtidigt som det frigör resurser för andra delar av vården.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholm den 17 maj 2016



Marie Ljungberg Schött